

Eerste wedstrijd Nederlands kampioenschap vliegvissen, 15 april Baggelhuizen.

Daar waren we dan, Ger, Eddie, Martin, Jan en ik, Andre was verhinderd.

Vijf man sterk om ons te laten gelden op de eerste wedstrijd om het Nederlands kampioenschap vliegvissen.

In de periode voorafgaand aan de wedstrijd hadden we er alles aan gedaan om verder te komen dan het afgelopen jaar.

We hebben onze werpkwaliteiten laten aanscherpen door Rudy van Duijnhoven, een weekend getraind in Baggelhuizen en bijna alles gebonden wat ons vis kon opleveren, streamers in alle kleuren, bloedwormen, bumvliegen, booby's en blops.

Lichtjes zenuwachtig stonden we dan ook om 6.45 uur bij de loting en later bij de briefing.

De sfeer was goed, het weer een stuk minder. Toen de beginklanken van de wedstrijdhoorn weerklonken miezerde het. De regen werd in de loop van de ochtend harder, het was koud en de watertemperatuur was goed voelbaar door het waadpak. Het was bibberen geblazen.

Vanwege de hoge waterstand werd de westkant van het meer niet gebruikt. Die kant is juist goed bewaadbaar.

Mijn eerste manche, ik startte als 2e visser, was hoopgevend, na een flinke ruk aan m'n hengel bleek m'n blop afgerukt, jammer want er was op dat moment nog niks gevangen. En er is niks hoopgevender dan als eerste succesvol zijn. Op het deel van Baggelhuizen waar ik stond ving niemand vis in deze manche. Een paar aanbeten was de onfortuinlijke vangst.

Bij het wisselen van stek wordt er altijd wel even informatie uitgewisseld tussen de vissers. Er bleek nog maar weinig gevangen te zijn. Dat ging zo door, veel missers, afgebroken leaders en collega vissers die het geduld van een goede dril niet konden opbrengen en daardoor met lege handen stonden.

Het weer knapte in de loop van de dag op, dat gold niet voor onze score. Uiteindelijk bleek alleen Ger succesvol, de rest van ons team scoorde niet.

Maar er is nog hoop. De uiteindelijke winnaar scoorde 5 vissen, viste z'n eerste wedstrijd en viste zeer traag binnen de afstand van een matige worp.

Op naar de Ronde Bleek, 27 mei. Succes manneh.